



# In deze serie worden gebeurtenissen uit de praktijk verteld.

---

## DEEL 3. De collega.

Dit verhaal gaat over de absoluut grappigste en aardigste collega ooit. Wat hebben we gelachen met elkaar. Zijn konijnen heetten Fokke en Sukke en hij is op zijn (volgens hem) "oude dag" alsnog vader geworden van twee leuke kindertjes.

Alle grappen en grollen ten spijt: die rotziekte kreeg ook op hem vat. Ondanks de heftigheid waarmee de kanker, uitgezaaid in zijn hele lichaam, zich bij hem openbaarde, behield deze grote held zijn gevoel voor humor. Mijn tranen van verdriet vermengden zich met die van het lachen.

Het volgende e-mailtje schreef hij nadat wij, zijn collega's, hem een flinke bos bloemen hadden gestuurd (om de privacy van mijn lieve collega te waarborgen heb ik zijn naam weggelaten):

*"Hallo beste mensen,  
Hierbij een teken van mijn in leven zijn.*

*Ik werd vanochtend (vooruitlopend op mijn verjaardag) verrast met een enorme bos bloemen, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik word er altijd een beetje confuus van.*

*Tussen haakjes: ik vond het erg gezellig die donderdagmiddag toen ik bij jullie op bezoek was. Net alsof er niks aan de hand was en ik na de koffie met gebak zo weer in mijn dossiers kon duiken, al foeterend en scheldend op hersenloze tussenpersonen en makelaars die denken dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben.*

*Vandaag was een beetje een "off-day". Een tocht naar de supermarkt was een vermoeiende expeditie. Afgelopen dinsdag heb ik (dacht ik) de laatste chemo-kuur gekregen en dan zou dus de 3 x 3 weken-perioden over 2 ½ week afgelopen zijn.*

*Niets is echter minder waar: over 2 ½ week begint er weer een periode van 3 x 3 weken. Dus 1 dag me vol laten pompen met zooi waardoor ik licht begin te geven (makkelijk met lezen in bed) en dan naar huis met een kilo radio-actief lekkers wat ik in drie weken mag opsnoepen, en dan weer terug hetzelfde liedje.*

*Ik ga me nu vast voorbereiden op mijn volgende verjaardag en beneden even twee moorkoppen achterover stampen.*

*Joepie! Ik ben 1 kilo aangekomen!*

*Ik hou jullie op de hoogte.  
Groetjes \*\*\*"*

Die verjaardag heeft hij niet meer gehaald ... Na een betrekkelijk kort ziekbed is deze lieve collega overleden. Hij liet een echtgenote en twee kleutertjes achter.